

OUR LADY OF LOURDES 1858



Bernadette Soubirous 1844 –1879

The sleeping saint of Nevers

From Marypages

Memorial: 16 April; 18 February in France

Bernadette Soubirous is very closely associated with Gods plan and works in Lourdes. That is why I would like you to get to know her better. She is a Saint who is an ordinary person like you and I, it is her humanity and living the true gospel, which make her so attractive. She was just fourteen and did not know her catechism or her French. Bernadette Soubirous was taken in by the Hospice de Lourdes, run by the Soeurs de la Charité de Nevers (Sisters of Charity of Nevers), in January 1858 to learn to read and write in preparation for her first communion.

The Soubirous family in Lourdes



Her parents were François Soubirous and Louise Soubirous-Casterot. Bernadette their first child was born on Sunday January 7th, 1844 in Lourdes. Her birth was registered locally with the names of Bernarde-Marie Soubirous. During the following years six other children were born, of which three died. Bernadette herself was never a healthy child, she suffered from asthma. She was always very close to her parents and siblings. They lived in the mill belonging to Boly. Due to the bad conditions in the mill, the amount and quality of the flour went down, as did the number of customers.



Eventually the family Soubirous was forced to leave the mill and move to a much poorer dwelling. François Soubirous had to look for work daily, which was usually badly paid. Thus he was unable to take proper care of his family. Louise Soubirous tried to help out by going to work, whilst her eldest daughter Bernadette looked after the little ones. People did try to give Bernadette catechism lessons. This proved to be very difficult and Bernadette was very often to be found alone with her sheep. She very religious and was always praying her rosary which she always had with her. She knew no other prayers.

Chronology of the Apparitions at Lourdes to Bernadette Soubirous

First Apparition at Lourdes - Thursday, February 11, 1858

Bernadette Soubirous (14), her sister Tionette (12) and their little friend Jeanne Abadie (13) had gone out to hunt for wood. They had walked to Massabielle and saw a grotto in front of which there was a stream. So Bernadette Soubirous started to take off her shoes and socks to walk through the water. She had hardly got them off when she heard a sound much like a gust of wind. Again she heard the same sound and when she looked at the grotto, she saw in the upper most corner a beautiful lady clad in a white dress with a blue belt and a yellow rose on each of her feet. The lady signalled, with her finger that Bernadette should come nearer. Bernadette was almost frozen to the ground. She spontaneously grabs her rosary kneels down and tries to make the sign of the cross. But she cannot do this until The Lady who is carrying a Rosary with a large shining Crucifix has made the sign of the cross. Whilst Bernadette is praying the rosary she sees that The Lady is also letting her beads slide through her fingers, but without moving her lips. This 'vision' lasts for about 15 minutes. The other girls saw nothing of this 'vision' but Bernadette told them about it and thus the news is told to mother Soubirous.



Second Apparition at Lourdes - Sunday, February 14, 1858

It is Carnival Sunday and Bernadette Soubirous feels forced to go to the grotto although her mother has forbidden her to do so. After a lot of persuasion Bernadette's mother does agree with her going to the grotto which she does with the other two girls taking a bottle of Holy water with her to throw at the vision in the grotto should she see Her again. Bernadette gets the girls to kneel down and they pray the rosary together. Again Bernadette Soubirous sees The Lady with Her Rosary on Her arm. She sprinkles Holy water towards the lady and says: "if you are from God, stay. If not go away." As Bernadette sprinkles more water the Lady smiles more and more. When the bottle is empty Bernadette carries on with her rosary and the vision/lady disappears.

Third Apparition at Lourdes - Thursday, February 18, 1858

It is still very early in the morning when Bernadette Soubirous once again kneels down at the grotto. A few adults from the village have come with her and they give her pen and paper. Bernadette goes into the grotto and asks The Lady: "would you please write down your name". The people of the village have told her to do this.



Bernadette Soubirous hears the answer, "That is not necessary". She then hears The Lady ask her: "will you be good enough to come to the grotto for fifteen days?" Bernadette answers: "Yes, I promise". The lady makes the following promise:



then the Lady says: "I would like to see lots of people here". This is the first time that Bernadette Soubirous hears Her Gentle very clear voice. This apparition lasts less than half an hour.

Fourth Apparition at Lourdes - Friday, February 19, 1858

Bernadette Soubirous is no longer afraid and feels a deep inner attraction/pull, to go to the grotto in Massabielle. Six or seven women including Bernadette's aunt go with her. After barely three Hail Mary's the vision reappears and it lasts for about 30 minutes. This day Bernadette takes a blessed candle with her, something that she continues to do every day until the fourteenth vision on 3 March 1858.

Fifth Apparition at Lourdes - Saturday, February 20, 1858

On this day the group with Bernadette Soubirous has grown to about 30 people. The same vision appears and when it has ended Bernadette is immediately her normal quiet self. She says very little about the vision, only says, very clearly, that she had once again seen "aquero", "The beautiful Lady", who smiles at her from the grotto.



Sixth Apparition at Lourdes - Sunday, February 21, 1858

On this Sunday morning the 100 or so people who go to the grotto with her are aware how deeply Bernadette Soubirous is moved. Our Lady appears to look with Her shining eyes over the whole world and She says: " pray for the sinners". In the afternoon Bernadette has to endure a long interview with the police commissioner Jacomet. Bernadette remains calm; Father Soubirous makes her promise never to go to the grotto again.

Seventh Apparition at Lourdes - Tuesday, February 23, 1858

In the confessional, the chaplain, Father Pomian, tells Bernadette Soubirous that nobody has the right to stop her going to the grotto. Then her father, Soubirous lifts his ban on her visits to the grotto. On this day, once again, there are at least one hundred witnesses. Among whom are doctor Dozous and many other important men from the little town. Our Blessed Lady teaches Bernadette Soubirous word for word a special little prayer. Which Bernadette keeps secret. She prays this prayer every day for the rest of her life. Mary also now gives her instructions. "Go to the Priests and tell them, that I want a Chapel built here".



Eighth Apparition at Lourdes - Wednesday, February 24, 1858

Two or three hundred people have come together at the grotto. They see the face of Bernadette Soubirous looking very sad She crawls on her knees over the ground stopping several times to mutter; penance.... penance.. penance.... She said that The Lady had asked her to do this as penance for the sinners.

Hail Mary...pray for us sinners

Ninth Apparition at Lourdes - Thursday, February 25, 1858

Once again the grotto is full of people. The outward apparition of Bernadette Soubirous during this apparition is strange, due to what Mary is saying to her. :'' My daughter, I want to tell you, just for you and about you one last secret, which you must never tell anyone else. Now go and drink and wash at the spring and eat of the grass growing nearby. Mary points with Her finger to the grotto. Then Bernadette sees dirty muddy water, she cannot drink it. She tries three times to dig deeper and deeper. On the fourth occasion she can drink it and washes herself with it. Then she eats the grass. Some of the people present say: "she is mad". But after Bernadette dug in it the spring became enormous. It was to become a spring of 100,000 litres a day. Many people call it the 'miraculous water'. Late on this day Bernadette had to undergo an interrogation from the Procurer Imperial, M.Dutour. But the investigator did not get any were with this interrogation.



Tenth Apparition at Lourdes - Saturday, February 27, 1858

The tenth apparition took place in the presence of 800 people. Once again Bernadette Soubirous drank water from the spring which was now bubbling and ate grass from nearby.

Eleventh Apparition at Lourdes - Sunday, February 28, 1858

Even more people than the previous day (1150) followed Bernadette Soubirous to the grotto. The chief officer of the Gendarmerie from Tarbe was present with his secretary. He was impressed, and said that the vision lasted fairly long. In the afternoon there was another interrogation by the Procurer Imperial and the Chief of Police. The headmaster of the local senior school came to question her in private. He thought that she was suffering from catalepsy, prior to this questioning, when he became certain that she really was having these visions.



Twelfth Apparition at Lourdes - Monday, March 1, 1858

According to the police count 1,500 people were present. Bernadette Soubirous sees the little girl who tells her that she is not carrying her own Rosary, but the one belonging to her sick girlfriend. Again Bernadette drinks from and washes herself at the spring. This was the first day that a Priest was present. The newly ordained Priest, Abbe Dezirat from Omex a small town close to Massabielle. He watches Bernadette very carefully and closely. Later, he said "What perfect peace! What perfect serenity! What a perfect saintliness! It is impossible for a child to make this up; so pure, so beautifully lovely. I felt as though I was standing on Heavens threshold."

Thirteenth Apparition at Lourdes - Tuesday, March 2, 1858

This time there were 1650 spectators. Bernadette Soubirous heard the following request; "go and ask the priests to build a chapel. I want the people to come here in procession". Father Peyramale is so nasty to her when she sees him, that she only remembers to ask about the procession and forgets all about the church. Very shaken she returns to the priest in the evening and tells him and three chaplains the rest of her message. The Parish priest says that she must first ask the Lady Her name.



Fourteenth Apparition at Lourdes - Wednesday, March 3, 1858

Early in the morning 3 or 4,000 people are present at the grotto, but nothing happens. In the afternoon Bernadette Soubirous returns and in the presence of a hundred or so people, she sees the vision. So as the parish priest had requested, she asked The Lady Her name.

The Lady just smiles but gives no answer. Bernadette goes back to see the parish priest, who says that she is crazy and is being taken for a ride. He does however repeat his request that Bernadette should ask The Lady for Her name.

Fifteenth Apparition at Lourdes - Thursday, March 4, 1858

It is market day in Lourdes and the last day of the fifteen days mentioned at the third apparition. An awful lot of people, about 20,000 wander down to the grotto. The local police with help from police from other villages have more to do than they can cope with. Bernadette Soubirous remains there for three quarters of an hour entranced at the grotto. Once again when she leaves the grotto she goes to see the parish priest and tells him that The Lady only smiled when asked Her name, but she still wants a church built. Peyramale repeats his request that Bernadette must ask The Lady Her name.



There follows a pause in the apparitions, which lasts for twenty days. During which time Bernadette does not go to the grotto. Neither does she feel that very strong pull which calls her to the grotto. This is a welcome pause for her in which she regains her peace. She goes to school and prepares for her First Holy Communion.

Sixteenth Apparition at Lourdes - Thursday, March 25, 1858

The feast day of the Annunciation. Bernadette Soubirous has not been to the grotto for three weeks. Then during the night of 24, 25 March she suddenly had a great urge to go to the grotto in Massabielle. At five in the morning, she is on her way to the grotto with some of her relatives. Even this early in the morning, several people, including the chief of police are at the grotto. As soon as Bernadette arrived, she saw The Lady. For about an hour she remains entranced as she looks at The Lady. She asks The Lady, her name, repeating the question three times. The Lady smiles at her and then Bernadette gets the courage to ask The Lady her name for a fourth time! Now she is given THE ANSWER.



This statement from the Lady confirms the doctrine of Pope Pius IX. She is "The Lady Clothed with the sun", The completely pure one. Our Lady announced Her Immaculate Conception to Sister Catharina Labouré during the apparitions at the Rue du Bac in 1830. She also taught Sister Catharina Labouré the following prayer.



The miraculous medal was at first called: "the medal of Mary of The Immaculate Conception". Bernadette Soubirous did not understand it, not



even following her visit to the Parish Priest She started to understand it in the afternoon following her talk with Mr. Estrade, a learned man, that The Lady was The Virgin Mother.

Then there is again a pause in the visions.

Seventeenth Apparition at Lourdes - Wednesday, April 7, 1858

Bernadette Soubirous had been to confession a few days earlier and so people expected her to go to the grotto. This she did, as usual carrying a lighted candle in her left hand, her right hand protecting the flame against the wind. In the ecstasy, which follows and lasts for 15 minutes, the flame blows against her fingers. Dr. Dozous sees no burns and believes that Bernadette really does see what she says.

This was followed by the longest pause between apparitions.

Eighteenth Apparition at Lourdes - Friday, July 16, 1858

On the feast day of Our Lady of Mount Carmel Bernadette Soubirous feels a very strong inner pull to go to the grotto. She goes there at 8 p.m. Since the previous apparition the authorities have fenced off the grotto following a decree pasted on 10th June 1858 locked it up. Bernadette kneels down on the other Side of the river Gave with her auntie Lucille. For a short period of time she is in deep ecstasy just like the previous time a few months earlier. When she is later asked what The Lady said to her, she answered: "nothing", but does say that she has never seen The Lady looking so beautiful.

Following this apparition Bernadette Soubirous again returns to her normal life in faith, which means to her being completely faithful every day.

The first of these eighteen apparitions of Our Lady in Lourdes took place 11 February 1858. During and after Bernadette Soubirous is subjected to admiration, seen as being important and has people turning away from her! Her parents had a very hard time of it, how could these poor people defend themselves against threatening public pressures! But Bernadette remains her normal self. A simple, honest and devote girl. She remains calm and very open with some humour in the face of the investigations from the church and worldly authorities, displaying a resolute resistance in the face of their indelicate persistence whilst repeatedly telling them about the apparitions. A decision to become a nun develops in Bernadette at this time and finally she decides to enter the convent in Nevers, as her health is not good enough to follow the rules of any very strict orders, she loves to care for the sick and as "nobody has tried to force me to go there".



Bernadette Soubirous in Nevers

On July 1866, wishing to realize her desire for a life dedicated to religion, she joined the Soeurs de la Charité of Nevers in Saint-Gildard, the seat of the congregation. Before she left her beloved Lourdes and her family, Bernadette Soubirous went to the Grotto on the 14th of July 1866. Bernadette lives with the nuns in Nevers under name given to her at her baptism. Soeur Marie-Bernarde. At the beginning of her noviciate Sister Marie-Bernarde told the entire congregation of the nuns her full story about the apparitions, after which she was never again allowed to mention them. Some of her Mother Superiors put her to work at humble and menial tasks to keep her meek and mild. She did suffer under these humiliations, but she accepted the situation and remained very cheerful. On the day she took her final vows, the Bishop told her, that is was her work to pray. She was given work in the convents hospital room, where she became a good and efficient nurse She herself was sick with asthma, she developed tuberculosis, calcium lose from her bones and open wounds, these things gave her a lot of suffering which together with her mental suffering, remained her daily of what Our lady had asked in Lourdes." Do penance and pray for sinners"



"I promise to make, you happy, not in this world, but in the next"

She died on Wednesday 16th of April 1879 aged 35. On her deathbed she once more reinforced, at the request of Pope Pius IX and the Bishop of Lourdes, under oath, her statements about the happenings at Massabielle. Following a long and strict process, as order by church law, Sister Marie-Bernarde was declared a Saint by Pope Pius XI on the 8th of December 1933. Her body, remains intact, in a glass Shrine in the chapel of the convent in Nevers.



My personal note about Lourdes in relationship with Sister Marie-Bernarde:

- She did not even know what "I am The Immaculate Conception," meant. She was an honest and sincere young girl. It was very special, that Our Lady should choose her. The visions only brought her suffering! The world however is very greatly blessed by Lourdes. More than 5 million pilgrims per year are not unusual When the lord mayor, had the grotto, shut down and then the Bishop of Tarbe was asked to reopen it, He said, " Only the Emperor can reopen the grotto. Lets who is stronger, Our Lady or the Emperor?" It was at the repeated and urgent request of Empress Eugenie that Napoleon III had the grotto reopened.



Bernadet Soubirous

"These apparitions in Lourdes are fully approved by the Holy See: Jan 18, 1862"



Những Phép Lạ tại Lộ Đức được Giáo Hội thừa nhận

Linh Mục Joseph Trương chuyển dịch từ Nguyệt San Lourdes, số 49, tháng 5 năm 1997,

và từ tác phẩm Lourdes Miraculous Cure của Bác Sĩ Theodore Mangiapan, Chủ Tịch Ủy Ban Y Khoa Quốc Tế

6,000 bệnh nhân đã được Đức Mẹ chữa lành

Từ năm 1858, nghĩa là từ ngày Đức Mẹ hiện ra với Bernadette cho đến nay, suốt thời gian trên một thế kỷ, có khoảng 6,000 người tự cho mình được ơn lành bệnh và 3,500 vụ được coi là đặc biệt do Ủy Ban Y Khoa Lộ Đức gồm tất cả các bác sĩ hiện diện kiểm chứng và nhìn nhận. Trong số này, tính đến ngày 9 tháng 2 năm 1999, chỉ có 66 trường hợp lành bệnh đã được Giáo Hội chính thức thừa nhận.

Chúng ta biết có một nghiêm luật được triệt để thi hành xung quanh vấn đề là những cơn bệnh cơ năng đều bị loại bỏ, nghĩa là những chứng bệnh phát xuất do sự xáo trộn các cơ năng, hôm nay thế này ngày mai có thể thế khác, không được xét đến, như các bệnh thần kinh, ung thư, dị ứng v.v... Chỉ có các cơn bệnh hoàn toàn về cơ thể rõ rệt mới được nhìn nhận và thẩm xét. Vì thế, một số lớn các hồ sơ bị loại. Trong thời gian 3 năm (từ 1990 đến 1993) chỉ có 5 hồ sơ được chấp nhận và thẩm xét. Các nhà chuyên viên đề ra nhiều năm để khám nghiệm, để tái khám, để giám định lại theo những phương thức tối tân của khoa học, hầu đi đến các câu trả lời sau đây: Chứng bệnh có thật sự nan y không? Bệnh nhân được lành hẳn và vĩnh viễn không? Hay chỉ là một cơn đột biến tình cảm.

Sau khi những vấn nạn trên được trả lời thỏa đáng thì bác sĩ Pilon, giám đốc Ủy Ban Y Khoa Lộ Đức từ mấy năm nay, làm bản phúc trình cho Ủy Ban Y Khoa Quốc Tế gồm 40 vị cự phách trong y giới thuộc nhiều quốc gia, mỗi năm họp một lần ở Paris dưới quyền đồng chủ tọa của Giám Mục Lộ Đức và vị Chủ Tịch Ủy Ban Y Khoa Quốc Tế. Ở đây, hồ sơ lại được mở ra, các vấn nạn lại được thẩm xét, các cuộc khám nghiệm mới bị đòi hỏi.

Cuối cùng, có rất ít hồ sơ lọt qua được cửa ải này. Và chỉ khi nào, khoa học nhận thức rằng không thể giải thích được theo y khoa thì giáo quyền mới chấp nhận hồ sơ. Trong thực tế, Giáo Luật dành cho vị Giám Mục nơi cư ngụ của người thụ hưởng quyền khai mở cuộc thẩm xét theo Giáo Luật. Lại phải chờ đợi nhiều năm trước khi cuộc lành bệnh được công nhận là phép lạ.

Đành rằng các "Phép Lạ" không phải là những tin điều phải tin, nhưng các dữ kiện xảy ra được giáo quyền cứ xét một cách nghiêm chỉnh và hết mức theo những tiêu chuẩn Giáo Luật do Đức Giáo Hoàng Benêdictô XIV ban hành năm 1734. Những tiêu chuẩn gắt gao này ngày nay một số thần học gia lại muốn duyệt xét lại. Vì thế, hội các bác sĩ Pháp tổ chức tại Lộ Đức vào những ngày 21 đến 25 tháng 10 năm 1993 một Đại Hội với chủ đề: "Lành Bệnh và Phép Lạ". Chắc chắn từ nay các tiêu chuẩn sẽ muôn vàn khó khăn hơn.

67 phép lạ được giáo hội chính thức thừa nhận

- (1) Bà Catherine Latapie , sinh năm 1820, sống ở Loubajac, gần Lộ Đức. Được chữa lành vào ngày 1 tháng 3 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (2) Ông Louis Bouriette , sinh năm 1804, sống ở Lộ Đức. Được chữa lành vào tháng 3 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (3) Bà Blaisette Cazenave (Soupene), sinh năm 1808, sống ở Lộ Đức. Được chữa lành vào tháng 3 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (4) Ông Henri Busquet, sinh năm 1842, sống ở Nay, Atlantic Pyrenees. Được chữa lành vào cuối tháng 4 năm 1854. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (5) Cậu bé Justin Bouhort, sinh tại Lộ Đức ngày 28 tháng 7 năm 1856, và sống ở Lộ Đức. Được chữa lành vào đầu tháng 7 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (6) Bà Madeleine Rizan, sinh năm 1800, sống ở Nay, Atlantic Pyrenees. Được chữa lành ngày 17 tháng 10 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (7) Cô Marie Moreau, sinh năm 1841, sống ở Tartas, Landes. Được chữa lành ngày 9 tháng 11 năm 1858. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Laurence, Giám Mục Tarbes.**
- (8) Ông Pierre de Rudder, sinh tại Jabbeker, Bỉ. Được chữa lành ngày 7 tháng 4 năm 1875. Ngày 25 tháng 7 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Gustave Waffelaert, Giám Mục Bruges.**
- (9) Cô Joachime Dehant, sinh tại Velaines, Sambre, năm 1849, sống ở Gesves, Bỉ. Được chữa lành ngày 13 tháng 9 năm 1878. Ngày 25 tháng 4 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Thomas Louis Heylen, Giám Mục Namur.**
- (10) Cô Elisa Seisson, sinh năm 1855. Được chữa lành ngày 29 tháng 8 năm 1882. Ngày 12 tháng 7 năm 1912 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francois Bonnefoy, Giám Mục Aix, Arles và Embrun.**
- (11) Nữ Tu Eugenia (Marie Mabile), sinh năm 1855. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1883. Ngày 30 tháng 8 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Philippe Meunier, Giám Mục Evreux.**

(12) Nữ Tu Julienne (Aline Bruyere), sinh năm 1864, sống ở làng La Roque, gần Sarlat. Được chữa lành ngày 1 tháng 9 năm 1889. Ngày 7 tháng 3 năm 1912 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Albert Negre, Giám Mục Tulle.

(13) Nữ Tu Josephine Marie (Anne Jourdain), sinh ngày 5 tháng 8 năm 1854 tại Le Havre. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1890. Ngày 10 tháng 10 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Marie Jean Douais, Giám Mục Beauvais.

(14) Cô Amélie Chagnon, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1874, sống ở Địa Phận Tournai, Bỉ. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1891. Ngày 8 tháng 9 năm 1910 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Charles G. Walravens, Giám Mục Tournai.

(15) Cô Clémentine Trouvé, sinh tại Azay le Boulé, năm 1878. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1891. Ngày 6 tháng 6 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Amette, Tổng Giám Mục Paris.

(16 và 17) Cô Marie Lebranchu, sinh năm 1857, và cô Marie Lemarchand, sinh năm 1874. Được chữa lành ngày 20 và 21 tháng 8 năm 1892. Ngày 6 tháng 6 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Amette, Tổng Giám Mục Paris.

(18) Cô Elisa Lesage, sinh tại Bucquoy (Pas de Calais), năm 1874. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1892. Ngày 4 tháng 2 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Alfred Williez, Giám Mục Arras.

(19) Nữ Tu Marie of the Presentation (Sylvanie Delporte), sinh ngày 8 tháng 2 năm 1848. Được chữa lành ngày 29 tháng 8 năm 1892. Ngày 15 tháng 8 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francois Delamaire, Giám Mục phó Cambrai.

(20) Linh Mục Cirette, sinh tại Poses (Eure), ngày 15 tháng 3 năm 1847. Được chữa lành ngày 31 tháng 8 năm 1893. Ngày 11 tháng 2 năm 1907 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Meunier, Giám Mục Evreux.

(21) Cô Aurélie Huprelle, sinh năm 1869. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1895. Ngày 1 tháng 5 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Douais, Giám Mục Beauvais.

(22) Cô Esther Brachmann, sinh tại Paris, năm 1881. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1896. Ngày 6 tháng 6 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Léon Amette, Tổng Giám Mục Paris.

(23) Cô Jeane Tulasne, sinh tại Indre et Loire, ngày 8 tháng 9 năm 1877. Được chữa lành ngày 8 tháng 9 năm 1907. Ngày 27 tháng 10 năm 1907 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha René Francois Renou, Tổng Giám Mục Tours.

(24) Cô Clémentine Malot, sinh tại Granvilliers, ngày 22 tháng 11 năm 1872. Được chữa lành ngày 21 tháng 8 năm 1898. Ngày 1 tháng 11 năm 1908 được chính thức công bố là

Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Douais, Giám Mục Beauvais.

(25) Bà Rose Francois (Labreuvois), sinh năm 1863. Được chữa lành ngày 20 tháng 8 năm 1899. Ngày 6 tháng 6 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Amette, Tổng Giám Mục Paris.

(26) Linh Mục Salvator Capuchin, sinh năm 1862, sống ở Dinard. Được chữa lành ngày 25 tháng 6 năm 1900. Ngày 1 tháng 7 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha A. Dubourg, Tổng Giám Mục Rennes.

(27) Nữ Tu Maximilien, sinh năm 1858, sống ở Marseilles (Tu Viện Nữ Tu Hy Vọng). Được chữa lành ngày 20 tháng 5 năm 1901. Ngày 5 tháng 2 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Paulin Andrieu, Giám Mục Marseilles.

(28) Cô Marie Savoye, sinh năm 1877, sống ở Cateau-Cambresis (Bắc). Được chữa lành ngày 20 tháng 9 năm 1901. Ngày 15 tháng 8 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francois Delamaire, Giám Mục phó Cambrai.

(29) Bà Johanna Bezenac (Dubos), sinh năm 1876. Được chữa lành ngày 8 tháng 8 năm 1904. Ngày 2 tháng 7 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Henri J. Bougoïn, Giám Mục Périgueux.

(30) Nữ Tu Saint Hilaire, sinh năm 1865, Bề Trên Tu Viện Peyreleau (Dòng Thánh Giuse Clairvaux). Được chữa lành ngày 20 tháng 8 năm 1904. Ngày 10 tháng 5 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Charles de Ligonnes, Giám Mục Rodez.

(31) Nữ Tu Saint Béatrix (Rosalie Vildier), sinh năm 1862, sống ở Evreux. Được chữa lành ngày 31 tháng 8 năm 1904. Ngày 25 tháng 3 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Philippe Meunier, Giám Mục Evreux.

(32) Cô Marie Thérèse Noblet, sinh năm 1889, sống ở Rheims. Được chữa lành ngày 31 tháng 8 năm 1905. Ngày 11 tháng 2 năm 1908 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Lucon, Tổng Giám Mục Rheims.

(33) Cô Cécile Douville de Franssu, sinh tại Tournai, Bỉ, ngày 26 tháng 12 năm 1885. Được chữa lành ngày 21 tháng 9 năm 1905. Ngày 8 tháng 12 năm 1909 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Charles Gibier, Giám Mục Versailles.

(34) Cô Antoina Moulin, sinh tại Vinne (Isere), ngày 13 tháng 4 năm 1877. Được chữa lành ngày 10 tháng 8 năm 1907. Ngày 6 tháng 11 năm 1911 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Paul E. Henry, Giám Mục Grenoble.

(35) Cô Marie Borel, sinh tại Lozere, ngày 14 tháng 11 năm 1879. Được chữa lành ngày 21 và 22 tháng 8 năm 1907. Ngày 4 tháng 6 năm 1911 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jacques Gely, Giám Mục Mende.

(36) Cô Virginie Haudebourg, sinh tại Lons le Saulnier, Pháp, năm 1886. Được chữa lành ngày 17 tháng 5 năm 1908. Ngày 25 tháng 11 năm 1912 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francois A. Mallet, Giám Mục Saint Claude.

(37) Bà Marie Biré (Lucas), sinh tại Vendée (Pháp), ngày 8 tháng 10 năm 1866. Được chữa lành ngày 5 tháng 8 năm 1908. Ngày 30 tháng 7 năm 1910 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Clovis Joseph Catteau, Giám Mục Lucon.

(38) Cô Aimée, sinh năm 1872, sống ở Vern, gần Angers. Được chữa lành ngày 28 tháng 5 năm 1810. Ngày 5 tháng 8 năm 1910 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Joseph Rumeau, Giám Mục Angers.

(39) Cô Juliette Orion, sinh năm 1886, sống ở St. Hilaire de Voust, Vendée. Được chữa lành ngày 22 tháng 7 năm 1910. Ngày 18 tháng 10 năm 1913 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Clovis Joseph Catteau, Giám Mục Lucon.

(40) Bà Marie Fabre, sinh năm 1879. Được chữa lành ngày 26 tháng 11 năm 1911. Ngày 8 tháng 9 năm 1912 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Pierre Cezerac, Giám Mục Cahors.

(41) Cô Henriette Bressolles, sinh năm 1896. Được chữa lành ngày 3 tháng 7 năm 1924. Ngày 4 tháng 6 năm 1957 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Paul Remond, Giám Mục Nice.

(42) Cô Lydia Brosse, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1889. Được chữa lành ngày 11 tháng 10 năm 1930. Ngày 5 tháng 8 năm 1958 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Guyot, Giám Mục Contances.

(43) Nữ Tu Marie Marguerite (Francois Captitaine), sinh ngày 13 tháng 4 năm 1872, sống ở Đan Viện Rennes từ năm 1896. Được chữa lành ngày 22 tháng Giêng năm 1937. Ngày 20 tháng 5 năm 1946 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Clément Roques, Tổng Giám Mục Rennes.

(44) Cô Louise Jamain, sinh tại Paris, ngày 5 tháng 11 năm 1914. Được chữa lành ngày 1 tháng 4 năm 1937. Ngày 14 tháng 12 năm 1951 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Maurice Feltin, Tổng Giám Mục Paris.

(45) Cậu bé Francis Pascal, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1934, sống ở Beaucaire, Gard. Được chữa lành ngày 31 tháng 8 năm 1938. Ngày 31 tháng 5 năm 1949 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Ch. de Provençères, Tổng Giám Mục Aix en Provence.

(46) Cô Gabrielle Clauzel, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1894, sống ở Oran. Được chữa lành ngày 15 tháng 8 năm 1943. Ngày 18 tháng 3 năm 1948 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Bertrand Lacaste, Giám Mục Oran.

(47) Cô Yvonne Fournier, sinh tháng Giêng năm 1923. Được chữa lành ngày 19 tháng 8

năm 1945. Ngày 14 tháng 11 năm 1959 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Maurice Feltin, Tổng Giám Mục Paris.

(48) Bà Rose Martin (Pérona), sinh ngày 28 tháng 3 năm 1901. Được chữa lành ngày 3 tháng 7 năm 1947. Ngày 5 tháng 5 năm 1949 được chính thức công bố là Phép Lạ, và ngày 17 tháng 3 năm 1958 được tái xác nhận là Phép Lạ bởi Đức Cha Rémond, Giám Mục Nice.

(49) Bà Jeanne Gestas, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1897, sống ở Bègles, Gironde. Được chữa lành ngày 22 tháng 8 năm 1947. Ngày 13 tháng 7 năm 1952 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Paul Richaud, Tổng Giám Mục Bordeaux.

(50) Cô Marie Therese Canin, sinh năm 1910. Được chữa lành ngày 9 tháng 10 năm 1947. Ngày 6 tháng 6 năm 1952 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Delay, Giám Mục Marseilles.

(51) Cô Madalena Carini, sinh tại Pavia, ngày 11 tháng 3 năm 1917. Được chữa lành ngày 15 tháng 8 năm 1948. Ngày 2 tháng 6 năm 1960 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y G. B. Montini, Tổng Giám Mục Milan.

(52) Cô Jeanne Frétel, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1914. Được chữa lành ngày 8 tháng 10 năm 1948. Ngày 20 tháng 10 năm 1950 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Clément Roques, Tổng Giám Mục Rennes.

(53) Nữ Tu Marie Mercédès (Théa Angele), sinh tại Đức, ngày 24 tháng 9 năm 1921. Được chữa lành ngày 20 tháng 5 năm 1950. Ngày 28 tháng 6 năm 1961 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha P.M. Théas, Giám Mục Tarbes và Lô Đức.

(54) Ông Evasio Ganora, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1913, sống ở Casale Monferrato. Được chữa lành ngày 2 tháng 6 năm 1955. Ngày 31 tháng 5 năm 1955 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha G. Angrisani, Giám Mục Casale Monferrato.

(55) Cô Edeltraud Fulda, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1916. Được chữa lành ngày 12 tháng 8 năm 1950. Ngày 18 tháng 5 năm 1955 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Théodor Innitzer, Tổng Giám Mục Vienna.

(56) Ông Paul Pellegrin, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1898. Được chữa lành ngày 3 tháng 10 năm 1950. Ngày 8 tháng 12 năm 1953 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Auguste Gaudel, Giám Mục Fréjus.

(57) Tu Sĩ Léo Schwager, sinh tại Thụy Sĩ, ngày 30 tháng 4 năm 1924. Được chữa lành ngày 30 tháng 4 năm 1952. Ngày 8 tháng 12 năm 1960 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francois Charriere, Giám Mục Lausanne, Geneva và Fribourg.

(58) Bà Alice Couteault Gourdon), sinh ngày 1 tháng 12 năm 1917, sống ở Bouillé Loretz, Deux Sevres. Được chữa lành ngày 15 tháng 5 năm 1952. Ngày 16 tháng 7 năm 1956 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Henri Vion, Giám Mục phó Poitiers.

(59) Cô Marie Bigot, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1922. Được chữa lành ngày 8 tháng 10 năm 1953 và ngày 8-10 tháng 10 năm 1954. Ngày 15 tháng 8 năm 1956 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Hồng Y Clément Roques, Tổng Giám Mục Rennes.

(60) Bà Ginette Nouvel (Fabre), sinh ngày 18 tháng 1 năm 1928, sống ở Carmaux, Tarn. Được chữa lành ngày 21 tháng 9 năm 1954. Ngày 31 tháng 5 năm 1963 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Claude Dupuy, Tổng Giám Mục Albi.

(61) Cô Elisa Aloï, sinh tại Patti, Sicily, ngày 26 tháng 11 năm 1931. Được chữa lành ngày 5 tháng 6 năm 1958. Ngày 26 tháng 5 năm 1965 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Francesco Fasola, Tổng Giám Mục Messine.

(62) Cô Juliette Tamburini, sinh tại Marseilles, ngày 4 tháng 12 năm 1936. Được chữa lành ngày 17 tháng 7 năm 1959. Ngày 11 tháng 5 năm 1965 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Marc Lallier, Giám Mục Marseilles.

(63) Anh Vittorio Micheli, sinh tại tỉnh Trento, Ý, ngày 6 tháng 2 năm 1940. Được chữa lành ngày 1 tháng 6 năm 1963. Ngày 26 tháng 5 năm 1976 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Alessandro Gottardi, Tổng Giám Mục Trento.

(64) Ông Serge Perrin, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1929. Được chữa lành ngày 1 tháng 5 năm 1970. Ngày 17 tháng 6 năm 1978 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Jean Orchamp, Giám Mục Angers.

(65) Cô Delizia Cirolli, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1964. Được chữa lành vào dịp gần Lễ Giáng Sinh năm 1976. Ngày 28 tháng 6 năm 1989 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Luigi Bonmarito, Tổng Giám Mục Catania.

(66) Ông Jean Pierre Bély, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1936. Được chữa lành ngày 9 tháng 10 năm 1987. Ngày 9 tháng 2 năm 1999 được chính thức công bố là Phép Lạ bởi Đức Cha Claude Dagens, Giám Mục Angoulême.

(67) Bà Anna Santaniello, sinh năm 1911, bị chứng bệnh tim khó thở từ nhỏ, đã được chữa lành bệnh trong một chuyến hành hương cầu nguyện ở Lộ Đức vào năm 1952. Đức Tổng Giám Mục Salerno Gerardo Pierro đã công bố phán quyết của Giáo Hội về việc chính thức thừa nhận phép lạ này trước sự hiện diện của bà Santaniello trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 13/11/2005.

(68) Ông Jacquew Salaun, sinh năm 1935, sống ở La Loupe, Chartres, Pháp. Được chữa lành ngày 1 tháng 9 năm 1993. Sự kiện được chữa lành này đang chờ sự phán quyết tối hậu của Giáo Hội.

Một bà người Ý được chữa lành ở Lộ Đức

Giáo Hội Công giáo chính thức thừa nhận ‘một cuộc chữa lành’ một bà người Ý bị bệnh tim khi bà tới cầu nguyện tại Lộ Đức 50 năm trước đây.

Theo Thông tấn xã ANSA cho hay bà Anna Santaniello, hiện nay 94 tuổi đang sinh sống ở miền nam nước Ý, năm 1952 bà đã tháp tùng phái đoàn hành hương về Lộ Đức. Ủy ban Công giáo Quốc tế đặc trách về những cuộc điều tra chữa lành tại Lộ Đức cho hay trường hợp của bà Santaniello là trường hợp thứ 67 được Giáo Hội công nhận là phép lạ.

Đức Tổng Giám Mục Salerno Gerardo Pierro đã công bố phép lạ này trước sự hiện diện của bà Santaniello trong thánh lễ Chúa nhật tuần qua.

Bà Santaniello cho tờ nhật báo Il Giornale hay rằng bà bị chứng bệnh tim khó thở từ nhỏ, một chứng gia truyền đã cướp đi sinh mạng của những người anh em và một người em gái của bà.

"Tình trạng của tôi càng lúc càng tệ, càng ngày tôi càng khó thở mỗi lần tôi lên giường ngủ. Các bác sĩ đã bó tay trước hoàn cảnh của tôi". Tôi chỉ còn tin vào ơn trên và tôi đi cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức nơi xưa kia Mẹ đã hiện ra với chị thánh Bernadetta vào năm 1854.