

Ngày 3 tháng 4 năm 1987

Cha đang trông nom gìn giữ con; con nên nhớ là cha con ta đã kết hợp với nhau rồi; Cha là Giavê và Cha yêu con,

Lạy Chúa, con cũng yêu Chúa!

các con hãy ăn từ nơi Cha; Cha yêu tất cả các con; Cha đã nói rằng Vương Quốc của Cha dưới đất sẽ giống như trên Trời; Cha sẽ tận diệt sự dữ và thêm sức mạnh cho những người dần thân theo Cha; Cha là Giavê và Lời Cha thì vững bền; hồi con bé nhỏ, con đừng sợ, vì chính Cha là đấng lãnh đạo; Cha là Đấng Tối Cao; Cha sẽ ban tặng Bánh Cha¹ cho toàn thể nhân loại để họ khỏi đói, nhưng Cha cũng mong nơi họ một sự đáp trả tình yêu; Cha khao khát tình yêu; con hãy nói với họ, hãy cho họ biết Môi Cha khô nẻ vì khát như thế nào;

(Tôi nhận thức được Chúa, sự hiện diện của Người rất rõ ràng. Môi Người bị khô, nứt nẻ, có những chỗ bị gộp lên. Người nói năng một cách rất khó khăn, vì miệng bị khô và lưỡi khó cử động được. Trông Người có vẻ như vừa đến từ một sa mạc sau nhiều ngày không có nước uống. Thật là một hình ảnh tội nghiệp.)

Ngày 4 tháng 4 năm 1987

(Khi ở Thụy Sĩ tôi đã đi khắp nơi, quan sát dân chúng và cách sống của họ. Cũng như ở mọi nơi khác, đa số ai cũng gặp khó khăn, kể nhiều người ít. Nhiều người

¹ Lời Chúa: Sứ điệp của Chúa.

có vẻ cực khổ và phải vật lộn với cuộc sống. Trước khi Chúa đến với tôi, tôi không hề để ý đến chuyện này.)

phải, Vassula, Cha muốn con trông thấy mọi sự, Cha muốn con quan sát và nghe mọi điều họ nói. Cha đau đớn khi nghe và quan sát chiêng Cha; tại sao chúng lại quên Cha, trong khi Cha là Đấng An Ủi của chúng; Cha có thể an ủi chúng, chúng có thể quay về cùng Cha;

(Tôi đây thì tôi phân vân không biết đây là Chúa Giavê hay là Chúa Giêsu.)

Vassula ơi, Cha là Một, Cha là Một!¹ Vassula, Cha là Thiên Chúa Đấng ban cho con sự sống; Cha thành lập Lời Cha; Cha đã đến thế gian bằng xương bằng thịt; Cha là Một; Vassula, Cha ban phép lành cho con; Chúa Ba Ngôi là Một; Cha là Một;²

(Tôi bỗng có ý nghĩ sẽ học bằng cách hỏi các vị linh mục về vấn đề này.)

con sẽ học với Cha;

(Lát sau:)

con gái Cha, khi con hiểu thế gian đã coi thường Cha như thế nào thì con mới hiểu được nỗi chua xót của Cha; Chén Thương Xót của Cha đã đầy nhưng Chén Công Bằng của Cha cũng đầy nữa; họ đang gây đau khổ, chua xót cho Cha, gây nên những cuộc cách mạng³ chống đối Cha và Lễ Luật của Cha; Cha

¹ 'Một' bản thể.

² 'Một' bản thể.

³ Tôi nghĩ đây là những cuộc cách mạng tôn giáo.

vẫn luôn là Thiên Chúa Hằng Sống, nhưng dân Cha đã không còn kính sợ Cha nữa, họ thách thức Cha, khiêu khích Cha! tạo dựng nên họ là niềm vui sướng của Cha, thế mà tại sao họ lại chống đối Cha? họ phải quay về với ai? Cha thật đau khổ; họ nghĩ rằng họ đang hưởng về đâu? Thân Thể Cha rã rời và bị thương tích,¹ Thân Thể Cha cần nghỉ ngơi và cần được xoa dịu;

Lạy Chúa, có phải Chúa đang nói về Giáo Hội không?

đúng, Thân Thể Cha chính là Giáo Hội; Vassula, Cha muốn củng cố Giáo Hội Cha; Cha muốn kết hợp hàng tư tế của Cha lại, giống như một đoàn quân, một đoàn quân cứu thế; chiến của Cha đã bị tán loạn, tất cả các tư tế phải hiệp nhất lại;

Lạy Thiên Chúa của con, con được rửa tội theo nghi lễ Chính Thống-Hy Lạp, Chúa đang đề cập đến ai vậy, lạy Chúa, đến Công Giáo, Tin Lành, các giáo phái hay các tôn giáo khác? Sở dĩ con dám hỏi Chúa điều này, vì đây là chuyện có thật.

Ôi Vassula, Vassula ơi, Cha là Một; Cha là Thiên Chúa Duy Nhất; tất cả con cái Cha đều do Bàn Tay Cha tạo dựng nên, tại sao con cái Cha lại bị phân tán hết như vậy? Cha mong muốn Hiệp Nhất,² Cha muốn con cái Cha hiệp nhất; Cha là Thiên Chúa Duy Nhất, và họ phải hiểu rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa là Một, Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa

¹ Giáo Hội.

² Hiệp nhất. Thậm chí tôi không dám nói ra ý nghĩ của mình về những ước nguyện của Thiên Chúa là gì !! Tôi đã hiểu...

Con Giêsu Kitô, cả ba ngôi là Một;¹ Vassula, con hãy bám chặt lấy Cha và học nơi Cha;

Lạy Thiên Chúa của con, vậy còn Ánh Sáng thì sao?

Cha là Ánh Sáng, Cha là Một;²

Ngày 5 tháng 4 năm 1987

Vassula, Cha yêu con vô hạn; Cha sẽ cho con cảm nhận được tình yêu Cha bằng cách cho con cảm nghiệm Trái Tim Cha;

Tôi đặt tay lên Ngực Chúa và cảm thấy Trái Tim Chúa đang đập.

mỗi tiếng động của Trái Tim Cha là một tiếng Cha gọi một linh hồn;

Cha mong ước con yêu dấu của Cha nghe tiếng Cha và đến với Cha; Vassula, hôm nay Cha đã lấy chất tình yêu con dành cho Cha để chữa lành cho một linh hồn;

Con đã nhận thấy điều này ...

hỡi thụ tạo, hãy sống trong Ánh Sáng Cha;³

Lạy Chúa, con yêu Chúa.

hỡi người nữ, hãy sống trong Cha;⁴

Xin dạy cho con biết yêu Chúa hơn.

¹ Một Thiên Chúa.

² Một Thiên Chúa.

³ Giọng nói của Chúa nghiêm khắc.

⁴ Giọng nói của Chúa ôn hòa hơn.

này con yêu thương, hãy để Cha dấu con trong Trái Tim Cha,¹ hãy làm việc với Cha, đừng bao giờ chán nản việc ghi chép, và cũng đừng quên Sự Hiện Diện của Cha;

Ngày 6 tháng 4 năm 1987

(Hai tuần trước Lễ Phục Sinh.)

Vassula, con hãy chuẩn bị tinh thần để chịu nỗi đau khổ của Cha; hãy hiến mình cho Cha; con sẽ cảm nghiệm nỗi đau đớn của Cha; Cha chuẩn bị tinh thần cho con chịu Cuộc Khổ Nạn Thập Giá của Cha; Cha sẽ đau khổ, nhưng con cũng sẽ chia phần đau khổ của Cha, con yêu dấu, con sẽ cảm nghiệm nỗi thống khổ và những thương tích của Cha; con có bằng lòng chịu đau khổ với Cha không?² nào, Cha con ta hãy nghỉ ngơi trong nhau;

Ngày 7 tháng 4 năm 1987

(Tôi cảm thấy như toàn bộ sứ điệp đè nặng lên tôi, một mình tôi với Lời Chúa thật nặng trĩu, không biết trút vào đâu, không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy bất lực khôn tả, bơ vơ, trơ trọi với gánh nặng trên vai.)

Vassula, Cha có bỏ con bao giờ đâu? Cha chính là Thiên Chúa; con cứ nương tựa vào Cha, tin thác Cha;

¹ Giọng nói của Chúa trở nên rất dịu dàng đầy yêu thương.

² Tôi sẽ làm theo Ý Chúa

Vâng, con cần tín thác vào Cha, nhưng có những lúc vượt quá sức con. Con không thể chịu nổi. Con cảm thấy có trách nhiệm.

hồi con bé nhỏ của Cha, hãy kiên nhẫn và tín thác Cha, cứ đến cùng Cha, Cha sẽ an ủi con;

Lạy Cha, con yêu Cha không tả xiết.

(Tôi cảm thấy lúc nào Người cũng sẵn sàng an ủi tôi.)

hồi con, Cha yêu con;

Cha sẽ cho con cảm nghiệm những đau đớn của Cha; khi cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha tới gần hơn, Cha sẽ đến đem cho con đinh sắt và mao gai; Cha sẽ trao cho con Thánh Giá của Cha; con yêu dấu, hãy chia sẻ những đau đớn với Cha; linh hồn con sẽ cảm nghiệm nỗi thống khổ mà Cha đã trải qua, chân tay con sẽ cảm thấy cái đau khủng khiếp Cha đã phải chịu; Vassula, Cha yêu con, và vì con là hiện thể của Cha nên Cha muốn chia sẻ với con mọi sự Cha có, hãy tin Cha, con sẽ ở với Cha; Vassula, đừng sợ, vì Cha, Giêsu, ở cùng con;

này con ơi, con sẽ hiểu cách Cha làm việc từng giai đoạn một; Cha ban bình an cho con; con yêu dấu, Cha đã chuẩn bị một chỗ cho con;

Ngày 8 tháng 4 năm 1987

(Hôm nay tôi có vài chuyện phải làm, nhưng vì không thể không viết cho Chúa, nên tôi vội xin Chúa Giêsu: "một lời thôi, lạy Chúa, chỉ một lời thôi.")

một lời thôi ư, Vassula? TÌNH-YÊU♡♡

Con yêu Chúa!

(Khi tôi nói “một lời”, là tôi có ý nói một câu ngắn, hoặc tương tự như thế ...)

Ngày 9 tháng 4 năm 1987

(Khi ở Thụy Sĩ, tôi tự hỏi một ngày kia đâu sẽ là mái ấm của tôi. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Lang thang, rảo lượn, lang thang.)

con hãy cảm nhận sự hiện diện của Cha,

(Tôi thấy Chúa Giêsu chỉ vào Trái Tim Người.)

mái ấm của con ở đây ... ngay chính giữa Trái Tim Cha; con yêu, hãy tôn vinh Cha bằng cách thu hút các linh hồn về cùng Cha;

(Lần đầu tiên chị tôi được biết về Sứ Điệp này. Chị ấy đọc năm tập sau cùng. Ảnh hưởng của việc này đã giúp hòa giải được mỗi bất hòa của gia đình với người anh em chú bác của chúng tôi kéo dài suốt tám năm qua. Giờ họ thân thiện với nhau trở lại. Tôi không hề nói một lời. Sau đó chị ấy trở lại Rhodes nơi chị sống.

Đó là đêm đầu tiên chị nói chuyện với chồng, anh còn xúc động hơn chị. Tối hôm đó, họ cùng nhau đọc tập số năm và sáu. Sau đó họ đi ngủ, nhưng anh ấy không thể ngủ được. Anh bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa tha tội cho anh. Thế rồi một phép lạ đã xảy ra. Chúa ban cho anh cùng một thị kiến giống như tôi! Đó là một khu vườn rất đẹp với ‘mặt trời’ thật tròn, cùng hàng triệu thiên thần bảo vệ. Thiên Chúa cho anh thâm nhập vào vòng ánh sáng đó như tôi, và khi anh

cảm nhận được sự hiện diện quá gần gũi của Thiên Chúa, anh bắt đầu run rẩy và khóc. Anh đánh thức chị tôi dậy kể cho chị nghe. Chị ngạc nhiên. Họ nóng lòng không đợi được đến sáng hôm sau để kể cho tôi nghe chuyện này.

– Thế rồi tôi đi mua cuốn sách Enoch mà tôi rất thích, trước khi bắt đầu đọc, tôi mở trang 102. Thật giống y hệt, và tôi đã đọc cái gì đây? Enoch có cùng một thị kiến như tôi, một vòng Ánh Sáng chói lọi, với hàng ngàn thiên thần bảo vệ!¹ Thật là quá sức trùng hợp, vì tôi đã được thấy thị kiến này khi tôi đang ở Bangladesh ngày 26 tháng 3. Rồi ở Paris ngày 11 tháng 4 năm 1987, lúc tôi đang tìm một vài cuốn sách trong thư viện, thì tình cờ trông thấy cuốn sách có tên Metanoia và cái bìa của cuốn sách đã làm tôi chú ý. Tấm hình trên bìa sách hoàn toàn giống với thị kiến của tôi, thị kiến của Enoch, và của anh rể tôi. Một vòng ánh sáng hình tròn với các thiên thần bảo vệ. Sau khi chị tôi ngừng điện thoại, tôi lại viết và để Chúa cảm tay tôi. Rồi Chúa ban cho Strato² một sứ điệp viết tay.)

Cha yêu thương các chiên nhỏ Cha; hãy hiệp nhất chiên Cha lại; bất cứ ai đọc Sứ Điệp của Cha là người đó đang ăn Bánh của Cha; bất cứ ai nhận được dấu chỉ của Cha, thì đó là người Cha muốn khai trí bằng Ân Sủng của Cha;³ con vẽ dấu hiệu

¹ Mãi về sau, năm 1996, một người bạn gửi cho tôi một tấm hình về thị kiến mà Thánh Hildergard đã nhận được, và cũng giống y như vậy.

² Chú thích của nhà xuất bản: anh rể của Vassula.

³ Thiên Chúa cho tôi hiểu rằng tất cả những ai đọc các Sứ Điệp của Người và thực sự giác ngộ (sự lồi cuốn trở lại cùng Thiên Chúa) đủ

của Cha đi;

ΙΧΘΥΣ  ichthis ¹

Vassula, con hãy bắt đầu tóm lược huấn dụ và viết lại Sứ Điệp của Cha; Cha sẽ dìu dắt con, soi sáng cho con; Cha nhắc đi nhắc lại những điều này để giáo dục con, con cần điều đó;

Sứ Điệp của Cha sẽ được gọi là Bình An và Yêu Thương;²

(Thật đáng sợ, tôi quá thực tế, quá đa nghi, bữa nay tôi lại không tránh khỏi ngờ vực về điều đang xảy ra này. Tại sao, tại sao người ta thì hoàn toàn tin tưởng và bền lòng như vậy, còn tôi lại mâu thuẫn, không trước sau như một, trong khi tôi là người hiểu rất rõ rằng tôi không thể điều khiển bàn tay (cầm bút) của mình, và tôi biết tôi trở nên bất lực như thế nào khi Chúa chiếm hữu bàn tay tôi, rồi làm sao Người có thể hất cây bút chì khỏi tay tôi, và có thể di chuyển cây bút mà tôi không cần phải chạm tới nó mấy, Người đã cho tôi rất nhiều bằng chứng, vậy mà quái lạ, ngờ vực vẫn nổi lên như sóng cồn! Và nhiều lần tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể tôi đang hướng dẫn mọi người cách sai lầm lệch

chúng tỏ đó là dấu chỉ cho biết chính Người nuôi dưỡng họ và Sứ Điệp từ Người mà đến.

¹ Chú thích của nhà xuất bản: "Ichthys" là từ Hy Lạp, nghĩa là "Cá", gồm các mẫu tự viết tắt của những chữ "Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế".

² Có lần Chúa Giêsu soi sáng cho tôi rằng các Ân Bản Thuộc Giáo Hội cũng có ý chỉ đến người Do Thái và Hồi Giáo!

lạc, bằng nhiều điều, đếm không xuể, trong các huấn dụ, ngay cả những huấn dụ chưa được công bố...)

con yêu dấu, Cha là Giavê; hãy dâng lên Cha những yêu cầu của con để Sức Mạnh Cha làm tiêu tan chúng đi;

(Thiên Chúa phải kiên nhẫn đến mức nào để chịu đựng tôi ... tôi nghĩ lý do chính khiến tôi nghi ngờ là tại tôi, vì tôi hiểu tôi, tôi so sánh tôi với những người được tiếp xúc một cách siêu nhiên với Chúa và nhận được Sứ Điệp; họ đức độ và nhiệt thành biết chừng nào. Điều này làm tôi bị giao động, giống như đem so sánh đêm với ngày. Tuy nhiên, tôi công nhận mình có một điều, tích cực, ít nhất là tôi yêu Thiên Chúa sâu xa, và không ai có thể thuyết phục được tôi rằng, đó chỉ là do óc tưởng tượng của tôi, hoặc như một linh mục đã nói với tôi rằng, ngay cả ma quỷ cũng có thể đặt ý nghĩ đó vào đầu tôi... Nếu tôi yêu cầu và tin theo tất cả những gì nghe nói thì chắc tôi đã bỏ cuộc rồi. Hôm nay một bà (người vừa mới bắt đầu học hỏi về Freud) nói với tôi rằng, tất cả những điều này có thể đã nằm trong tiềm thức của tôi, một mặc cảm yêu mến Thiên Chúa. Vô lý! vậy theo bà, chúng ta yêu Thiên Chúa là chúng ta mắc bệnh tâm lý sao? Nhưng lý luận của bà hoặc của Freud không gây được chút ảnh hưởng nào đối với tôi, vì Thiên Chúa đã cảnh giác tôi về những triết thuyết này rồi, rằng tôi sẽ bị lên án, thực ra tôi không thích Freud vì ông ta là người vô thần, ngay cả Jung cũng không chấp nhận ông! Với Freud, chúng ta chỉ là vật chất!)

con nhỏ của Cha ơi, người ta chỉ xét đoán theo kiểu

cách của loài người; Cha là Thiên Chúa rất Nhân Từ và Yêu Thương, nhưng rất ít người hiểu được;

Nhưng lạ Chúa, Chúa đã chọn phải 'một người chả ra gì', điều đó khiến con nghi ngờ!

con cũng là ái nữ của Cha nữa chứ! Cha yêu thương ngay cả người tội tệ nhất trong các con;

Ngày 10 tháng 4 năm 1987

hãy nhớ cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha kéo dài hàng giờ; Cha chịu đau đớn trong nhiều giờ; Máu Cha đổ ra hết; Cha yêu con; hãy đến yên ủi Cha bằng cách yêu mến Cha;

(Chúa Giêsu cảm thấy phiền muộn và muốn được an ủi. Trong những ngày này, Người không ngừng nhắc nhở tôi về cuộc đóng đinh vào thập giá của Người, và cho tôi thấy những hình ảnh về sự kiện này. Đôi khi tôi cảm thấy Sự Hiện Diện của Người thật rõ ràng đến nỗi tôi nghĩ tôi có thể chạm vào Người một cách cụ thể, và cũng có thể nói là tôi cảm nhận được không khí giao động khi Người di chuyển)

Ngày 16 tháng 4 năm 1987

(Thứ Năm Tuần Thánh)

Vassula, Cha đã có mặt trong Thánh Đường; Cha bước đi trước Thánh Giá của Cha; Cha ngừng lại

một vài giây trước mặt con;¹ con ơi, đã bao năm qua Cha hằng chờ đợi con trong Thánh Đường rất thân yêu của Cha;²

Lạy Chúa và là Đấng Cứu Thế, quả thực chính Chúa đã đi tìm con, đã thấy con và đem con về với Chúa và Giáo Hội Chúa. Đã nhiều năm ... Chúa đã chờ đợi con hàng bao nhiêu năm !!

Cha vẫn luôn luôn ở trước Thánh Giá của Cha, tất cả những ai tới thờ lạy Cha, Cha đều lần lượt chúc lành;

(Thánh Giá được đặt ở giữa Thánh Đường, và mọi người lần lượt lên hôn kính Thánh Giá.)

Ngày 17 tháng 4 năm 1987

(Vào cuối Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, vị linh mục phân phát các bó hoa đã được đặt trên mộ Chúa Giêsu cho mọi người. Phần tôi chỉ nhận được có ba bông trong tay. Tôi hiểu đây là dấu chỉ Thiên Chúa ban, để nhắc

¹ Thật là lạ, khi đang Rước Thánh Giá, chúng tôi phải tránh chỗ cho vị linh mục đang vác Thánh Giá (dài độ 2 mét) và các chú giúp lễ đi theo cầm những cây nến lớn; vì tối mờ mờ nên vị linh mục không thấy rõ ngài đang đi đâu, vì vậy ngài tiến thẳng về phía tôi; biết bị lỡ đường, ngài đứng khựng lại trước mặt tôi vài giây để tìm lối ra; người anh em họ của tôi, đứng bên tôi, nhận ra điều này ngay. Tim tôi rộn lên khi đối diện với Thánh Giá to lớn nhưng tôi không lùi lại được, vì phía sau tôi là cả một đám đông cầm nến sáng choang khiến tôi không thể di chuyển!

² Tôi không tới Nhà Thờ đó từ khi con trai đầu của tôi chịu phép Thánh Tẩy, tôi nghĩ có lẽ đã 15 năm!

nhờ tôi về thắc mắc có liên quan đến Chúa Ba Ngôi.

Hai ngày qua đi mà tôi không viết gì, nên tôi nhớ kinh khủng, vì khi tôi viết thì cũng giống như khi chiêm niệm, tôi tiếp xúc và cảm nghiệm được Thiên Chúa một cách sâu sắc.)

Lạy Thiên Chúa của con, thời gian qua dài quá đi!

dài bao lâu;

Hai ngày!

hai ngày ư, Vassula? thế còn Cha, Cha đã đợi con hàng bao nhiêu năm, vậy thì Cha sẽ phải nói gì đây?

Lạy Chúa Giêsu, con không biết nói sao, con xin lỗi vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin tha thứ cho con.

được, Cha tha thứ cho con; tất cả những điều Cha mong muốn nơi các linh hồn yêu dấu của Cha, là hãy cho Cha cầm giữ con tim họ lại một vài phút thôi, và để Cha tuôn đổ vào đó Tình Yêu sung mãn của Cha;

(Chúa Giêsu nói những lời này thật dịu dàng, tha thiết. Bất cứ khi nào Thiên Chúa tiếp xúc với tôi để ban một sứ điệp dài và quan trọng, thì Satan hoặc các đồ đệ của nó cũng tấn công tôi. Tôi không cảm nhận nó một cách cụ thể, nhưng có một điều nó được phép làm trong huấn dụ này là tỏ hiện ra bằng chữ viết để lãng mạn và nguyền rủa tôi.¹ Vì Thiên Chúa đã dạy tôi cách nhìn thấy sự khác biệt và nhận ra được lời lẽ của nó, nên tôi thường ngăn lại không để nó hoàn tất, làm nó tức điên

¹ Âu cũng là một dấu hiệu tốt, ít nhất (điều đó) chứng tỏ sự có mặt của nó, và mặc khải này làm nó tức giận.

lên. Nếu tôi không nhận ra nó, thì Thiên Chúa giữ tay tôi lại, do đó nó không thể viết được. Trang giấy này là từ trong cuốn vở của tôi. Mỗi khi sứ điệp quan trọng của Thiên Chúa sắp được viết ra thì nó tấn công mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi đã biết được cách thức của nó ... nên tôi không nhượng bộ, mặc dù đôi khi tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng.)

Ngày 23 tháng 4 năm 1987

(Đôi khi tôi tự hỏi tự do là gì, trước khi Thiên Chúa gọi tôi, tôi cũng có tự do vậy. Tôi đã có một gia đình hòa hợp và thực sự không phải lo lắng về trách nhiệm như sự ủy thác này, bởi nó đã ngheén nát và chất nặng trên tôi, đúng lúc tôi xa lánh Thiên chúa, thì đột nhiên Thiên Chúa đuổi theo tôi ... Lúc đầu tôi không thích như vậy, vì tôi không yêu Người, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn (ba tháng) sau khi giảng giải cho tôi, Người đã dạy tôi yêu mến Người. Giờ đây sau tám tháng, trọn Sứ Điệp đã gần hoàn tất.¹ Nó đang đè nặng tôi, tôi cần trút ra. Nặng nề quá!! Tự do là gì? Gánh nặng này quả không thể chịu nổi.)

Cha là Chúa, sẽ cho con hiểu tự do là gì, viết đi con; tự do là khi linh hồn con tách khỏi những ham muốn trần thế và bay về cùng Cha, đến với Cha; Cha, Thiên Chúa, đã đến giải thoát con; giờ đây con được tự do; Vassula, khi trước con gắn bó với thế gian, thì con là tù nhân của tất cả mọi cám dỗ của nó, nhưng giờ đây linh hồn con như chim bồ câu đã

¹ Tôi nghĩ vậy...

được tự do; con yêu dấu, con đã bị giam giữ; bị nhốt vào cũi; hãy để linh hồn con tự do tung bay, để nó cảm nhận được tự do mà Cha đã ban cho tất cả con cái Cha, nhưng trong số đó có biết bao nhiêu người từ chối ân sủng này của Cha;

đừng để mình bị bắt lại; bị trói buộc và bị giam hãm trở lại; Cha đã giải thoát con, khi Cha đi ngang qua, Cha thấy con ở trong cũi, héo hon tiêu tụy và chết dần chết mòn; Vassula ơi, làm sao Trái Tim Cha thấy vậy mà không cứu con cho được? Cha đã đến phá vỡ chuồng cũi của con, nhưng con lại không thể dùng đôi cánh của mình, bởi con đã bị thương tới mức đó, vì thế Cha liền đưa con về nơi Cha ở, dịu dàng âu yếm chữa lành cho con để con bay lại được, giờ đây Trái Tim Cha quá đổi vui mừng nhìn thấy bồ câu bé nhỏ của Cha tự do tung bay, và ở nơi mà chính ra nó phải được ở ngay từ lúc ban đầu;¹

chính Cha, là Chúa, đã giải cứu con; Cha đã hồi phục con; Cha đã giải thoát con khỏi cảnh khốn cùng; Cha không bao giờ rời mắt khỏi con; Cha nhìn xem bồ câu của Cha tự do tung bay, và lúc nào cũng biết rằng con sẽ luôn luôn trở về cùng Cha, vì con đã nhận biết được Đấng Cứu Độ và Thầy của con; linh hồn con cần hơi ấm của Cha, và con biết rằng giờ đây nhà của con là ở giữa Trái Tim Cha, nơi Cha luôn mong muốn con cư ngụ; giờ đây con thuộc về Cha và Cha là Chủ con, Đấng luôn yêu thương con;

¹ Chúa Giêsu nói những lời này với tất cả niềm vui trong lòng đến nỗi Người thổ mạnh.

(Ý nghĩ về việc đi Thụy sỹ đến với tôi, tôi sợ ở đó tôi có thể thay đổi ...)

Vassula, Cha sẽ không để con tự làm đơ bản nữa; đừng sợ, Cha sẽ luôn ở bên con và tẩy sạch con; Cha có lý do để con đến đó;

(Tôi ráng nghĩ xem những lý do của Thiên Chúa là gì. Rồi tôi hỏi Chúa.)

Cha muốn những hạt giống của Cha được gieo ở Âu Châu; Vassula, con hãy làm người gieo hạt giống của Cha; hãy sống giữa những người gây thương tích cho Cha, Vassula; hãy để cho mắt con nhìn thấy mọi sự và quan sát xem thụ tạo của Cha đã trở nên cái gì rồi; hãy để lòng con cảm nhận xem chúng coi thường Cha ra sao; hãy để tai con nghe những lời hỗn xược, báng bổ Cha và xúc phạm Cha thế nào; có lẽ nào con lại không ghê tởm sao? có lẽ nào con lại không kêu gào thay cho Cha khi con hiểu dân Cha đã quên Cha như thế sao?

Vassula ơi, hồn con sẽ bị đặt vào nơi đồi bại, thờ ơ lãnh đạm, độc ác, vô luân đến tột cùng và trong hố sâu cực kỳ ghê tởm của tội lỗi thế gian; như chim câu bay lượn trên họ, con sẽ quan sát thế giới, sẽ cay đắng, xót xa nhìn thấy mọi hành vi của họ;

con sẽ là lễ vật hiến tế của Cha, là mục tiêu của Cha; như thợ săn đuổi theo con mồi, chúng sẽ săn lùng và truy bắt con bằng khí giới; họ sẽ đặt giá cao cho bất cứ ai tiêu diệt được con;

Chúa ơi! sự gì sẽ xảy ra cho con?

con, Cha nói cho con biết điều này, tất cả sẽ không có gì vô ích đâu; bóng tối trên mặt đất sẽ tan dần và qua đi; đất sét lúc nào cũng bị trôi đi với những giọt nước mưa đầu tiên, nhưng linh hồn con sẽ không bao giờ chết; Cha, là Chúa, nhắc cho con về câu con đã trả lời Cha, khi Cha hỏi con trước đây; “nhà nào quan trọng hơn, nhà của con hay Nhà của Cha?” con đã trả lời đúng khi nói Nhà của Cha quan trọng hơn;

Vâng, con đã trả lời như vậy.

Cha sẽ luôn giữ con trong Trái Tim Cha; Cha yêu con,

Con cũng yêu Chúa nữa.

Cha con ta cùng đi; đừng quên Sự Hiện Diện của Cha!

Ngày 26 tháng 4 năm 1987

con yêu dấu, để Cha nói cho con biết, Cha đã vạch sẵn chương trình của Cha trước khi con được sinh ra; Cha con ta sẽ luôn làm việc với nhau; con có bằng lòng không?

Lạy Thiên Chúa của con, con xin bằng lòng, nếu Chúa chấp nhận con người bất lực của con.

Cha yêu con; Cha sẽ giúp con, Vassula ạ;

hồi đầu tuần trước con bị ma quỷ quấy phá và tấn công; đầu vậy Cha đã cùng con viết lên từng chữ Cha muốn; Cha đã che chở con;

Có phải lúc thăng quý nó nguyên rửa con không?

phải, trong khi nó nguyên rửa con một cách thô bỉ, thì Cha đã chúc phúc cho con; Cha bảo vệ con;

(Sau đó:)

Vassula, để Cha nói cho con hiểu, con càng hèn mọn thì Cha càng cao trọng; vậy hãy cho Cha được hành động trong con và thực hiện Thánh Ý Cha nơi con; hãy sống bé mọn; nhận biết cái tội hèn hạ của mình, và để Cha là tất cả, ngõ hầu lời Cha có thể loan truyền tới chân trời góc biển, và Tác Phẩm Bình An và Yêu Thương của Cha lôi cuốn được mọi tâm hồn;

hãy cho Cha được nhắc nhở con về sự khốn cùng của con, để qua đó, con sẽ không còn dám hãnh diện về tất cả ân sủng Cha đã ban cho con; hãy là bàn thờ tinh tuyền của Cha ... hồi kẻ đánh bắt cá người, hãy tung rộng chiếc Lưới Bình An và Yêu Thương của Cha trên toàn thể giới; hãy kéo Lưới lên để Cha vui sướng nhìn mẻ cá! khi Cha sống ở trần gian, Cha đã dạy một nhóm nhỏ trở thành những kẻ lưới người như lưới cá; Cha để họ ở lại trần gian để truyền bá Lời Cha cho toàn thể nhân loại; Cha, chính là Chúa Giêsu, sẽ chỉ dạy và tỏ cho con biết công việc này đã được thực hiện như thế nào;

(Tôi có thể nói gì đây? Tôi không thể làm được bất cứ việc gì chứ đừng nói một sứ mạng như thế này; tôi cảm thấy càng ngày sự ủy thác càng trở nên nặng nề hơn. Tôi thật sự muốn làm hài lòng Thiên Chúa nhưng bằng cách nào đây. Tôi thấy cả một ngọn núi Alp ở trước

mặt và mặt khải này đè nặng trên tôi.)

Cha đang cùng con vác Thánh Giá của Cha; đúng, Thánh Giá thật sự nặng lắm, nhưng dù sao con cũng đừng chán nản; Cha, là Chúa, luôn giúp đỡ con; cứ ở gần bên Cha, Cha không bỏ con đâu;

Tuy nhiên, nó vẫn còn nặng quá.

(Chúa Giêsu khuyến khích tôi tiếp tục.)

Vassula ơi, từ hồi nào đến giờ Cha không trợ giúp con sao? vậy tại sao Cha lại bỏ rơi con được, hãy hoàn toàn nương tựa vào Cha; trông cậy Cha; những gì Cha đã khởi sự và chúc phúc, Cha sẽ hoàn thành;

Ngày 27 tháng 4 năm 1987

Vassula, Cha là Chúa đang đứng trước mặt con;

(Chúa Giêsu đang ở đó mỉm cười và làm cho tôi cảm thấy sự xuất hiện của Người. Hai tay Người cầm áo choàng mở ra cho tôi thấy Trái Tim Người. Ngực Người bừng sáng.)

con hãy vào trong Trái Tim Cha, hãy lọt vào và để Trái Tim Cha nhận chìm con, hãy để Trái Tim Cha làm hoan lạc trái tim con, khiến nó bùng cháy lên, rực sáng và chiếu tỏa Bình An và Tình Yêu Cha; nào, Cha con ta cùng ở bên nhau; hãy cho Cha được làm Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của con; con có bằng lòng không, ái nữ?

(Tôi cảm thấy không thể đến gần Người. Tôi là ai mà dám đến gần Người. Tôi thấy mình thật bất xứng; Làm

sao chúng ta dám cho phép mình nói chuyện với Thiên Chúa? Chúng ta là một lũ tội nhân vô ơn bạc nghĩa, mở miệng cầu xin còn chưa dám, nói chi đến chuyện ‘đàm thoại’ với Chúa! Chúng ta thật bần tiện và bất xứng đến nỗi tôi thấy buồn nôn và muốn lấy băng keo dán ngang miệng; Tôi đang ở trước sự hiện diện của Người, bằng trí khôn, tôi đã để một tấm màn che giữa Người và tôi, do lòng kính trọng sự hiện diện của Người.)

con làm gì thế, con gái?¹ sao vậy, con, tại sao vậy?

Lạy Chúa, để tỏ lòng tôn kính Chúa.

Cha muốn con ăn;

(Tôi trông thấy Bánh trên Tay Người.)

cầm lấy Bánh của Cha đi, con bé, con sẽ phải tháo bỏ tấm màn che này đi thì mới lấy Bánh của Cha được, nào!

Cha sẽ cất đi sự cách biệt ... đây, lấy Bánh của Cha đi, lại gần đây;

(Tôi làm theo, lấy Bánh từ Tay Người.)

con có hiểu Cha vui sướng biết bao khi cho con ăn không?

(Chúa Giêsu tràn ngập Yêu Thương và sung sướng.)

Vassula, con có cảm nhận được hạnh phúc của Cha không? hãy đem những yếu đuối và xấu xa tội tệ của con lại đây để Cha hủy chúng ra không trong Sức Mạnh và Lòng Thương Xót Cha; hồi bồ câu bé nhỏ,

¹ Chúa Giêsu có vẻ sửng sốt.

cứ tự do tung bay nhưng hãy luôn trở về cùng Cha và ăn Bánh của Cha, Cha yêu con;

Chúa ơi, con cũng yêu Chúa.

(Sau sự kiện này, cả ngày hôm đó tôi cảm nhận được tình yêu Người dành cho tôi, tôi có thể gọi là gì nhỉ? 'tình trạng xuất thần' ư? nhờ cách này mà tôi cảm nhận được Sự Hiện Diện của Người rõ ràng hơn mọi khi.)

(Sau đó:)

con đã được nhìn thấy Đền Thánh của Cha nơi chúng ta tiến vào, và Cha cũng đã cho con thấy tận mắt Đền Thánh Cha được các Thần Sốt Mền Sêraphim canh giữ như thế nào; hôm nay Cha sẽ tỏ cho con biết Cha có gì trong Đền Thánh này; con có nhìn thấy Luồng Ánh Sáng chói lọi tỏa chiếu trên Tác Phẩm Thánh của Cha không?

Thưa Chúa có ạ!

đó là Những Tác Phẩm Cực Thánh của Cha được viết ra trước khi Cha tạo dựng con; Sách Thánh của Cha giữ các bí mật và chìa khóa nước Trời và toàn thể Tạo Thành; bên cạnh Sách Thánh, Cha đặt hai tổng lãnh thiên thần sốt sáng canh giữ Tác Phẩm Thánh của Cha; hồi con bé nhỏ, Cha sẽ cho con được thấy thêm về Vinh Quang của Cha;

(Chúa đưa (linh hồn) tôi tới một nơi tôi cảm thấy không được thoải mái.)

con có thấy ngọn núi lửa này không?

(Trông đẹp lắm nhưng thật đáng sợ.)

từ bên sườn của nó chảy ra hai con sông, tất cả đều là lửa;

(Trông giống như dung nham đang chảy nhưng màu đỏ tươi hơn.)

trong ngày Phán Xét, Cha là Chúa, sẽ tách rời kẻ dữ khỏi người lành; rồi, tất cả những kẻ đi theo Satan sẽ bị đẩy xuống hai con sông lửa đó và bị trừng phạt, ngay trước mắt những người công chính; Vassula, Cha sẽ cho con thấy tận mắt thêm về Thiên Đàng, vì còn một ít nữa ở phía sau Thánh Điện của Cha; hồi thụ tạo, Ý Cha sẽ được thể hiện, vì Cha là Thiên Chúa, Giavê Chúa Các Đạo Binh, hãy để Cha được tự do hành động trong con; Cha con ta sẽ cùng nhau làm việc trong yêu thương cho đến khi Cha hoàn thành tác phẩm của Cha, và khi Cha làm, Cha sẽ lại đến với Sách Thánh để cho con đọc trong đó một đoạn mà con sẽ viết, tới đó là đóng ấn Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha;

(Vào lúc nửa đêm, tôi thức giấc vì tiếng kêu lớn của Chúa Giêsu từ trên Thập Giá. Tiếng kêu ấy đầy phiền muộn, sầu khổ, đau đớn, buồn thảm và cay đắng, vang lên như tiếng rên xiết quần quai rất lớn.)

Ngày 29 tháng 4 năm 1987

(Sáng hôm sau:)

Cha là Chúa Giêsu; con đã nghe thấy tiếng kêu của Cha, chính Cha đó; Tiếng Kêu đã đánh thức con

dậy,¹ Cha đã kêu lớn tiếng từ trên Thánh Giá, đó là tiếng kêu lớn cuối cùng Cha thốt ra khi Cha còn sống bằng xương bằng thịt, Tiếng kêu đầy thống khổ, đau đớn, đắng cay vang lên từ đáy lòng Cha, thấu tới Trời cao, Tiếng Kêu làm chuyển động cả lòng đất và xé đôi tâm hồn những người yêu mến Cha, như đã xé bức màn trong Đền Thờ vậy; Tiếng kêu đã thức tỉnh những người sốt sắng theo Cha, như đã đánh thức người chết ra khỏi mồ, bật tung lớp đất phủ trên họ, như lật đổ Thần Dữ vậy;

Tiếng sấm sét vang dội rung chuyển cả Bầu Trời bên trên, và mọi thiên thần run rẩy sắp mình thờ lạy Cha trong thinh lặng tuyệt đối; Mẹ Cha, đứng kề bên, nghe tiếng kêu của Cha, ngã quỵ xuống đất che mặt mà khóc, Mẹ đã mang theo tiếng kêu sau cùng ấy với mình cho đến ngày Mẹ an giấc; Mẹ quá đau khổ ...

Cha vẫn còn chịu đắng cay; vẫn còn đau khổ vì biết bao tội lỗi của nhân trần, với những độc ác, đòi bại, phóng dăng và ích kỷ; Tiếng Kêu của Cha mỗi ngày mỗi lớn hơn lên; Cha đã bị bỏ cô đơn trên Thánh Giá, một mình gánh tất cả tội lỗi thế gian trên vai, một mình chịu đau khổ, một mình chịu chết, đổ Máu Mình ra bao choàng cho toàn thế giới, cứu chuộc các con, những người yêu dấu của Cha;

cùng một Tiếng Kêu ấy ngày nay trên trái đất này chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ, phải chăng Cha đang sống trong bóng tối của quá khứ? phải chăng Hy Tế của Cha đã ra vô ích sao? làm sao các con lại có thể không nghe thấy Tiếng Kêu của Cha

¹ Tiếng kêu đã đánh thức con dậy, có phải là tượng trưng không?

thốt ra từ Thánh Giá? tại sao các con lại bịt tai lại và xua đuổi Tiếng Kêu ấy?

Chúa ôi sứ điệp này dành cho những ai vậy?

cho tất cả những ai có tai để nghe Tiếng Kêu của Cha;

(Tôi rất cảm động khi biết Người phải chịu đau khổ một mình, và vẫn còn đang phải chịu.)

Lạy Thiên Chúa của con, con chấp nhận điều Chúa mong muốn nơi con trong sứ điệp ngày 23 tháng Tư, là trở thành lễ vật hy sinh của Chúa, là mục tiêu của Chúa, xin để con vác Thánh Giá cho Chúa và giúp Chúa nghỉ ngơi; xin cho con được yên ủi Chúa. Con không đơn độc. Như trước kia con đã nói, con ở với Chúa!¹

hồi bồ câu nhỏ bé, Cha yêu con, Cha đã thương ban cho con mọi ân sủng; hãy cho Cha được sử dụng con vì lợi ích của Cha và vinh quang Cha; đừng chừa lại sự gì cho con, mà chỉ nên chú tâm đến lợi ích của Cha mà thôi; con hãy tôn vinh Cha, làm việc cho Cha, hãy thêm những đau khổ của Cha vào những khổ đau của con;

Con khao khát cho toàn thế giới ngợi khen Thánh Danh Chúa và lời ca ngợi thâu được tới Chúa

sự hiệp nhất sẽ làm Giáo Hội Cha vững mạnh; Hiệp Nhất sẽ tôn vinh Cha; Vassula, hãy yêu mến Cha;

¹ Tôi nhắc lại những gì tôi đã nói hôm 7 tháng Tư năm 1987. Tôi nhắc lại.

Chúa ơi, xin dạy con yêu Chúa như Chúa muốn.

Cha sẽ dạy con; Cha không bỏ con đâu, đừng chán nản vác Thánh Giá của Cha; Cha luôn ở bên con và chia sẻ Thánh Giá với con, con yêu dấu ạ;

(Tại Paris trong mùa Phục Sinh:

Khi nhìn vào Sứ Điệp, vị Đan Viện Phụ nói với tôi: “Đó là một phép lạ.” Tôi cũng nghĩ thật là kỳ diệu, thật là tuyệt vời khi Thiên Chúa ban Sứ Điệp cho chúng ta, nhưng mặt khác thì cũng thật đáng sợ, đáng sợ vì nó cho thấy một Thiên Chúa muộn phiền, một Thiên Chúa đau khổ; Thiên Chúa ban Sứ Điệp trong nỗi thống khổ, phiền muộn và bị nhiều người bỏ rơi. Đó là một Sứ Điệp buồn.)

Lạy Chúa Giêsu, con có học hỏi được chút gì không? không phải con hỏi để tự mãn, nhưng ít nhất để biết là con đã tới đâu rồi, con có ý nói là con có tiến bộ được chút nào không!

Vassula, Cha, Giêsu, ở trước mặt con và con thực sự đang lớn lên; Cha đã cho con trỗi dậy từ cõi chết và nuôi nấng con; con đang ăn Bánh của Cha; Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên con, Cha là Thầy của con và con đang học từ Đấng Khôn Ngoan;

Chúa Giêsu ơi, nhiều lần Chúa nhắc nhở con là phải ở thấp hèn và không là gì cả, sao bây giờ Chúa lại nói là con đang lớn lên?

Đúng vậy, con phải lớn lên trong tinh thần, trong yêu thương, trong thấp hèn, trong khiêm nhường, trong trung tín; hãy để các nhân đức lớn lên trong con; tuy nhiên, hãy là số không đối với tính kiêu

căng, sự gian ác và với tất cả những hành động ghê tởm và đáng ghét trong mắt Cha; Cha muốn con trở nên trọn hảo;

Ngày 30 tháng 4 năm 1987

Chúa Giêsu ơi, nếu đẹp Ý Chúa thì hôm nay con xin Chúa ban sứ điệp đặc biệt cho một người sắp chết.

sắp chết ư?¹ bà ấy đâu có chết, linh hồn bà sẽ được tự do, bà sẽ được giải thoát và được sống! bà sẽ đến cùng Cha; linh hồn bà sẽ được tự do;

viết đi, con, và nói cho bà ấy biết là Cha tìm kiếm từng linh hồn ra sao; Cha nuôi nấng các linh hồn đói khát thế nào; Bánh của Cha ban sự sống đời đời làm sao, và Cha hồi phục người bệnh như thế nào; con hãy cho bà ấy biết Cha là Thuốc Trường Sinh và là Sự Phục Sinh;

(Chúa Giêsu ban cho bà một sứ điệp qua tôi; trong một tờ giấy riêng.)

¹ Chúa Giêsu có vẻ hơi ngạc nhiên về lời tôi nói.