

Ngày 5 tháng 10 năm 1986

(Tôi đang đọc một quyển sách trong đó nhiều người kể lại "những cảm nghiệm về Thiên Chúa", nhưng hầu hết những người này đều được các 'chuyên viên' cho biết là nên quên những cảm nghiệm này đi vì đó không phải là của Thiên Chúa; các chuyên viên này bảo họ rằng, chỉ có những tâm hồn siêu thoát mới cảm nghiệm được Thiên Chúa và họ cũng phải siêu thoát nữa. Vì biết rằng mình chẳng là gì cả, mà lại còn xa sự tốt lành nữa, nên tôi quyết định ngưng những cuộc hẹn viết với Chúa; có thể tôi cũng sẽ 'xếp' bút nghiên lại thôi. Hình như họ muốn cho tôi hiểu rằng, để đến được với Thiên Chúa thì người ta phải là một vị thánh, và họ còn làm cho tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng quá xa vời. Vì vậy tôi sẽ xếp mọi chuyện lại, để mặc một lần chót cho bàn tay tôi muốn viết gì thì viết, do sự hướng dẫn của một "quyền lực" đã viết trong mấy tháng qua.)

Vassula! đừng bỏ Cha, con yêu dấu ơi, hãy tiếp tục cầu xin Cha và tiếp tục học hỏi từ nơi Cha; con nên nhớ, Cha luôn ở bên con; Cha, là Thiên Chúa, đang sống trong con; hãy tin tưởng Cha, Cha là Đấng Toàn Năng, là Thiên Chúa Hằng Hữu;

Không. Không thể được. Đây không thể là Thiên Chúa được. Những người nghe nói về chuyện này sẽ chứng minh cho con thấy rằng đây không phải là Thiên Chúa, mà chỉ có những tâm hồn rất trong sạch mới xứng đáng được Thiên Chúa tiếp cận, và ban cho những ân sủng như vậy.

Vassula con ơi! Cha không ở ngoài tầm tay con đâu! Cha không từ chối bất cứ ai; Cha khiển trách tất cả

những ai làm nản lòng con cái được Cha khuyến khích đến cùng Cha; bất cứ ai dạy rằng, để có thể ở cùng Cha hoặc được Cha chấp nhận thì phải trong trắng hoặc xứng đáng, thì đó là những người đang gây thiệt hại cho Giáo Hội Cha; bất cứ ai đã tìm thấy Cha, nhưng lại bị những người khác làm cho nản lòng, thì Cha, Đấng chính là Sức Mạnh Vô Biên, sẽ nâng đỡ và ban cho người ấy Sức Mạnh Cha; tại sao, tại sao lại có những người tự cho mình là chuyên viên để xét đoán xem Cha có phải là Thiên Chúa thật hay không, họ chận đứng mọi cơ hội (đến cùng Cha), để mặc con cái Cha buồn phiền, bất lực, thất vọng, họ coi thường tất cả các Ân Sủng của Cha, lôi kéo con cái Cha xa lìa Cha; tại sao tất cả những ân huệ Cha đã và đang ban lại bị gạt bỏ; Cha là Đấng Giàu Có Vô Biên;

hỡi con gái yêu quý, cuối cùng khi con đã tìm thấy Cha rồi, thì lòng Cha tràn đầy hạnh phúc; Cha thận trọng không làm cho con sợ hãi bỏ đi; Cha dịu dàng nâng niu con như người mẹ chăm sóc con thơ; Cha tập cho con đến gần Cha; con yêu dấu, Cha tràn đầy sung sướng khi gọi con và gặp gỡ con, có con bên Cha và chia sẻ với con mọi thứ Cha có; rồi giờ đây, con lại đến thưa với Cha rằng con đang nghĩ đến chuyện rời bỏ Cha, chỉ vì (người ta nói) Cha, là Thiên Chúa, thì quá cao vời và ở ngoài tầm tay, họ còn thông tin cho con biết rằng, chỉ những linh hồn xứng đáng mới có thể đến được với Cha mà thôi, còn con thì không đủ tiêu chuẩn! Cha không bao giờ từ chối bất cứ linh hồn nào; Cha ban ơn phúc cho cả những người tội tệ nhất;

con hãy làm vui lòng Cha và cứ đến gặp Cha

theo cách này; con gái Cha ơi, Cha ban phép lành cho con; Cha dìu dắt con; chính Cha nuôi dưỡng con; Vassula, hôm nay con hãy đọc Phêrô 1, đọc một cách chăm chú rồi Cha sẽ quảng diễn cho con hiểu; con hãy đọc chương thứ nhất; hãy sống bằng đức tin; Phêrô dạy cho con có đức tin;

(Chúa Giêsu cho tôi hiểu nhiều điều về chữ 'đức tin'; rằng, với một đức tin tuyệt đối, không đả đo, thì người ta có thể dời núi chuyển non, nếu muốn.)

Ngày 10 tháng 10 năm 1986

Cha là Ánh Sáng; Cha, Giêsu, muốn cảnh giác con: đừng bao giờ rơi vào cạm bẫy do ma quỷ đặt ra; đừng bao giờ tin vào bất cứ một sứ điệp nào làm cho con cảm thấy bất an; con phải hiểu tại sao ma quỷ cố gắng hết sức để ngăn cản con; con gái ơi, bất cứ một sứ điệp nào kết án các sứ điệp trước kia của Cha¹ thì đều do ma quỷ mà ra; một lần nữa ma quỷ lại cố gắng ngăn chặn con để làm cho con ngã lòng; Cha chính là Đấng Cứu Thế của con, xác nhận với con rằng, tất cả các sứ điệp có nội dung mời gọi yêu thương và bình an, dẫn dắt những người lầm đường lạc lối tìm về cùng Cha, thì đều từ Chúa Cha và Cha mà đến; vì vậy con đừng chán nản, hãy tin tưởng nơi Cha, con nên nhớ, đừng tin vào bất cứ một sứ điệp nào làm cho con lo lắng; vì Cha là Bình An thì con phải cảm thấy được bình an;

¹ Những ấn bản đầu tiên trước thời kỳ Thập Giá.

Ngày 16 tháng 10 năm 1986

bình an ở cùng con; thôi nghỉ đi, con yêu dấu; đừng chất thêm gánh nặng cho mình nữa; Cha cảm thấy con đang căng thẳng như thế nào;

Con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa rồi! Lạy Chúa Giêsu, có phải Chúa đã làm nổi bật Sự Hiện Diện của Chúa không?

đúng thế, Cha đã làm nổi bật Sự Hiện Diện của Cha lên để cho con hiểu; Vassula à, Cha hiểu rất rõ khả năng của con;

(Hôm đó tôi cảm thấy mệt mỏi quá nhưng lại không thể nào ngưng đọc sách và làm việc được. Tôi cảm nhận Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu ở khắp nơi. Người đang muốn nói với tôi một điều gì đó.)

Ngày 22 tháng 10 năm 1986

Cha, là Thiên Chúa, rất vui sướng có con ở bên Cha; hồi con gái nhỏ, Cha yêu con; hãy tin tưởng nơi Cha; trong vòng không đầy hai tháng con sẽ nghe được tiếng Cha một cách rõ ràng¹, Cha sẽ nâng đỡ con như con muốn; mục đích của Cha là hướng dẫn con; trong vòng không đầy hai tháng nữa con sẽ tiến bộ vượt bậc, vì đây là ý Cha; Cha là Thầy của con; tất cả những giáo huấn của Cha sẽ soi sáng hồn con; vậy con hãy ở lại bên Cha; Vassula, mỗi lần con cảm thấy khổ sở thì hãy đến cùng Cha rồi Cha sẽ an

¹ Lời tiên báo này đã thành sự thật. Sáu tuần sau tôi nghe được tiếng Chúa nói rõ ràng hơn.

úi con, bởi con là con yêu dấu của Cha; Cha không bao giờ muốn thấy một người nào trong các con cái Cha phải khốn khổ; họ nên đến với Cha rồi Cha sẽ an ủi họ;

Ngày 23 tháng 10 năm 1986

Vassula ơi, con cần nhà nào hơn? Cha muốn con lựa chọn;

Thưa Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn hỏi con là giữa Nhà của Chúa và nhà của con, cái nào quan trọng hơn, tất nhiên con sẽ trả lời là “Nhà của Chúa”; và để chọn lựa thì con cũng chọn Nhà của Chúa.

Cha chúc phúc cho con;

(Chúa Giêsu có vẻ hài lòng lắm!)

hời con bé nhỏ, Cha sẽ diu dắt con;

hãy đến vắc Thánh Giá của Cha rồi theo Cha; con nên nhớ, Cha sẽ giúp con; con sẽ là môn đệ của Cha; Cha sẽ giúp con tỏ bày Cha ra; Cha là Thánh, Cha là Đấng Chí Thánh, vậy con hãy nên Thánh, hãy sống Thánh Thiện; Cha sẽ luôn hỗ trợ con; Vassula, con có bằng lòng làm việc cho Cha không?

Xin cho con biết tên Chúa lần nữa.

Giêsu Kitô;

Vâng, con sẽ làm việc cho Chúa.

Cha thương yêu con; khi nào con mong ước (gặp Cha) thì cứ gọi Cha nhé;

(Tôi đồng ý mà thực sự không biết làm việc cho Thiên Chúa nghĩa là thế nào. Vì tôi yêu Chúa nên tôi muốn làm vui lòng Người, chứ thật sự trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra sự bất lực của mình!)

con nghe Cha đây, hãy lắng nghe tiếng Cha kêu van, hãy lắng nghe tiếng Cha kêu gọi, con có nhìn thấy Thánh Giá của Cha không? Cha là Giêsu, Đấng làm nên thị kiến này;¹ chính Cha kêu gọi đó, con yêu dấu của Cha ơi, Cha đang đau khổ lắm, vì khi Cha kiểm đếm các con, thì Cha thấy các con bị tán loạn mà không hay biết gì về những nguy hiểm ma quỷ đã giăng ra cho các con; Lòng Cha tan nát khi thấy các con quá xa cách Cha!

(Ròng rã một tháng trời Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy hình ảnh Thánh Giá của Người. Mỗi khi quay đầu nhìn về bất cứ hướng nào thì tôi đều thấy một Thánh Giá hết sức to lớn, màu nâu thẫm, đứng đó. Khi ăn cơm, nếu tôi ngược mắt nhìn lên, thì Thánh Giá vĩ đại cũng ở đó. Khi nằm trong giường, nếu nhìn ra ngoài tôi cũng thấy Thánh Giá. Nếu tôi sang một phòng khác để ngồi hoặc làm việc gì thì Thánh Giá cũng đi theo và đứng ngay đó. Suốt một tháng trời, Thánh Giá làm như ám ảnh tôi vậy.

Rồi một điều khác cũng bắt đầu ám ảnh tôi nữa, đó là tôi cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra có lẽ không phải từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng nếu đây là chuyện ma quỷ, thì làm sao nó có thể khờ dại như vậy? Tôi bắt đầu sợ thiên hạ sẽ đàm tiếu về chuyện này. Điều gì sẽ xảy đến cho tôi? Tôi sẽ bị chế diễu!)

¹ Tôi thấy một Thập Giá màu nâu sẫm, rất lớn.

con gái yêu quý! con gái yêu quý ơi! hãy bình an!

(Tôi hơi nghi ngờ.)

Ai vậy?

Cha đây, Giêsu, hãy ở lại bên Cha; Cha đã gọi con hàng bao nhiêu năm; Cha muốn con yêu mến Cha, Vassula ...

Chúa Giêsu ơi, Chúa gọi con lần đầu tiên hồi nào?

lần con đi Lebanon đó; Cha đã gọi con khi con đang ngủ; con nhìn thấy Cha; con có nhớ Cha đã kéo con lại với Cha và gọi tên con như thế nào không?

Thưa có, con nhớ, lúc đó con rất sợ. Hồi đó con khoảng 10 tuổi; con sợ lắm, vì Sức Mạnh của Chúa kéo con lại. Con cảm thấy như có một luồng điện rất mạnh, giống như thổi nam châm (lớn) hút một thổi nam châm nhỏ. Con cố ghì lại để vượt thoát, nhưng không được, cho đến khi con thấy mình bị dính chặt vào Chúa, rồi con thức giấc.

(Tôi lấy làm lạ về việc Chúa Giêsu nhắc lại cho tôi về giấc mơ này; và không hiểu sao mà tôi vẫn còn có thể nhớ được.)